

Interessante 50 + middag in de Schole.

Op woensdagmiddag 09 oktober was er weer een gezellig 50+ middag. Dit keer namen de heren Graaskamp en Rouwhorst uit Vorden ons mee naar het boerenleven van vele jaren terug. Met bijzondere foto's en prachtige muziek werd het boerenleven van toen goed in beeld gebracht. In de pauze was er natuurlijk weer een verloting. Ook ontbraken de lekkere hapjes niet. Ondanks al onze inspanningen hadden wij ditmaal geen volle zaal. Dat is niet erg.....maar uw komst was echt de moeite waard geweest.