

Eindelijk was het zover.....

Tijdens onze gezellige Kunst en Kitsch dag hadden 4 personen een ballonvaart gewonnen. Op zondag 25 september was het dan zover; Gerli Slinkman, Peter Pardijs en Jan Brunsveld verzamelden zich voor deze vlucht in Laren.

Verslag:

Helaas was vanwege slecht weer de vlucht al 3x uitgesteld. Maar op zondag 25 september was het dan zover. Om half 5 waren wij aanwezig bij Witkamp in Laren. Gezamenlijk reden wij met de volgbus en ballon naar Exel. Bij Jan Oudensampsen in het weiland werd alles voorbereid. Ballon uitrollen en opblazen!!!



Om tien voor half zes ging de ballon met 6 personen en piloot Jan Oudensampsen de lucht in. Eerst richting Markelo/Hollen. Hoogte 1200 tot 1500 meter. Bij 1500 meter hoogte kwamen wij in een andere lucht laag zodat de wij uiteindelijk richting Rijssen /Enter zijn gegaan. Prachtig is het om alles vanuit de lucht te zien. Om half zeven zijn wij geland. Wel moest eerst gevraagd worden of er wel geland mocht worden. Toen dat geregeld was werd de ballon weer keurig op de grond gezet. De ballon werd met z'n allen opgerold en ingepakt. Daarna kregen wij een toespraak van piloot Jan. Uiteindelijk werd er getoost met champagne en werden wij zelfs tot adel geroepen. Het was een hele gezellige belevenis. Zeker de moeite waard om het nog eens over te doen.

Groeten Jan Brunsveld.

