

Verlag busreis 2015



Buurtvereniging
Klein Dochteren
Gewoon...gezellig

Op vrijdag 12 juni om 8.00 uur instappen in de bus achter de Zonnebloem om ons jaarlijks reisje georganiseerd door de Buurtvereniging Klein Dochteren mee te maken.

Iedereen bracht een goed humeur en mooi weer mee. De dag kon al niet meer stuk. Nadat iedereen een plekje in de bus had gekozen kon de bus vertrekken via een mooie landschappelijke route naar de koffie stop.

Voor een kopje koffie met gebak werden wij verwacht bij het restaurant 't Sterrenbos in Beuningen. Tegen betaling van een kleine vergoeding kon men gebruik maken van een 2^{de} kopje koffie.

Iedereen zat weer in de bus en wij konden de weg vervolgen naar Salzbergen waar we verwacht werden door enkele oud brandweermannen die ons in het Duits vertelden over hun verzameling historische brandweerwagens en allerlei oude brandweer materialen zoals kleding, zuurstofpakken en te veel om op te noemen. Na zittend en rondlopen alles gezien/ bewonderd te hebben moesten wij aan het werk. Een rij mensen moest met emmers water naar een waterreservaat brengen. Vervolgens mochten twee sterke mannen aan het pompen om een sterke straal water te maken waarmee vlammen om gespoten moesten worden.

Dit was hilarisch voor de mensen die lekker op hun stoeltje in de zon zaten te kijken en zeker ook wat water van de waterslang mee kregen.

Nadat iedereen zijn plekje in de bus terug had gevonden kon de chauffeur zijn reis vervolgen, onderweg werden er waterflesje uitgedeeld (wel nodig met de warmte van die dag) en koek uitgedeeld.

De weg werd vervolgd naar Lunne waar wij een bezoek brengen aan de brouweester van Emslander Landhaus Brouwerij. Bij binnenkomst werden wij onthaald met kruiken bier of frisdrank naar ieders wens. De brouwer vertelde ons in het Duits over hun speciale brouwproces. De uitleg werd af gesloten met het proeven van een bierlikeur.

Vervolgens kregen wij een grote schnitzel met Emslanderbiersaus en gebakken aardappelen en salade geserveerd. Deze werden door iedereen smakelijk opgegeten. Vervolgens begaf iedereen zich naar buiten om gezellig uit te buiken onder de vele schaduw plekjes die het terras rijk was.

Met veel moeite kregen wij iedereen weer in de bus om onze reis voor te zetten richting de windmolen van de familie Enking. Onder in de molen vertelde heer

Enking de historie van de 100 jaar oude molen en wie mee kon mocht naar boven in de molen en wie dat niet zag zitten kon een lekker plekje zoeken in de tuin.

Nadat we allemaal weer beneden waren werden de anderen ook uit de tuin gehaald om het proces van roggebrood maken te zien en de uitleg te volgen.

Na deze mooie uitleg werd ons de weg naar het Muhlencafe gewezen en daar was het gezellig vertoeven binnen of buiten op het terras.

Toen werd het de hoogste tijd om onze reis terug naar de Zonnebloem in te zetten. Bij de Zonnebloem stond voor ons een koffietafelbuffet klaar met kroket, omelet , balletjes gehakt en alles wat bij een koffietafel hoort vooraf gegaan met een lekker kopje soep.

We kunnen terug kijken op een geslaagde reis, zeker als we de temperatuur van die dag meenemen. We hopen volgend jaar weer zo`n mooie opkomst en mooie reis te mogen organiseren voor jullie allemaal.

Namens de reiscommissie ,
Anke Lueks