

Jaarlijkse busreis van de Buurtvereniging Klein Dochteren



Buurtvereniging
Klein Dochteren

Donderdagochtend 27 mei om 8.15 uur vertrekken we vanaf "de Zonnebloem" richting Heerde. Er waren enkele mensen die helaas door ziekte moesten afzeggen (en een paar verslapers), wij wensen deze mensen veel

beterschap toe.

In Heerde bij "de Keet" stond de koffie met gebak al klaar.

Na de koffie richting Vledder. Tussen Vledder en Frederiksoord lag in de bossen zeemuseum Miramar een bijzondere erfenis van mejuffrouw Jeanne Warners.

De ooit door mejuffrouw Warners (1899-1986) verzamelde schatten der zee vormen al veertig jaar de basis van "Miramar". Mejjuffrouw Warners heeft in heel haar leven meer dan tachtig reizen gemaakt. Van alles was er te zien, schelpen, zeesterren, zee-egels, zeezoogdieren enz. enz. Haar bagage nam ze mee in een hutkoffer op een onderstel van een kinderwagen. Na haar dood wordt Miramar Zeemuseum door een stichting in stand gehouden.



Berto de Jong kon het zeer mooi en boeiend vertellen.

Vandaar vertrokken we richting Spier naar restaurant "Schortingshuis". Waar een heerlijke broodmaaltijd klaar stond, inclusief kroket.

Met ons buikje goed gevuld, ging de reis verder naar Veenhuizen, gevangenis en gevangenis museum. Daar werden we in twee groepen verdeeld.

Met een gids rondgewandeld door het museum. Politieauto, dienstauto, boevenauto, zeer interessant wat de heer Oudenampsen (ja, uit Lochem) ons vertelde, geweldig.

Hier kon je ook zien hoe de cellen er vroeger uitzagen, maar ook hoe ze er nu uit zien. Schavot, schandpaal, straffen gebeurde vroeger in het openbaar, ook brandmerken. Er werd verteld waarom de vrouwen vroeger niet opgehangen mochten worden en wat een vrouw meesmokkelde naar binnen om haar man te bezoeken, een cake met een vijl er ingebakken. Geweldig mooi om alles te zien en te horen wat de heer Oudenampsen ons vertelde. De tijd was eigenlijk te kort.

Om 18.30 uur kwamen we weer in Klein Dochteren aan bij "de Zonnebloem", waar iedereen genoten heeft van een heerlijk buffet.

Anneke, Jan en Gettie bedankt voor deze gezellige en leerzame dag.