



Buurtvereniging
Klein Dochteren
Gewoon...gezellig

Vrijdag 10 juni 2011

De bus reis van buurtvereniging Klein Dochteren

's Morgens om 7.40 lopen Henk en ik naar de bus (wij moesten om 7.45 aanwezig zijn).

Op de parkeerplaats bij de Zonnebloem hoefden wij geen plek meer te kiezen in de bus want die zat al vol op 5 plekjes na. Iedereen was dus mooi op tijd!

Met buschauffeur Hennie vertrokken wij 8.00 uur richting Duitsland. Om 9.15 uur kwamen wij aan in Denekamp voor een tussenstop. Met een grote kop koffie en een stukje gebak was de eerste stop

geslaagd. Nadat Gertie na een hoofdentelling vaststelde dat alle 61 passagiers weer aanwezig waren konden we onze reis vervolgen.

Hasellünne werd de volgende plaats die wij aandeden. Achter het station staat een oud gebouw met de naam Berentzen-hof op de voorgevel, daar werden wij door twee lieve dames binnen gehaald. Zij gaven ons in twee groepen een rondleiding door het museum met de ketels waarin korn werd gestookt en allerlei andere mooie oude spullen zoals een hele bijzondere fornuispot. De dames vertelden dat korn best nog wel vaak gestookt moest worden om alle giftige stoffen uit de drank te halen.



Korn (soort jenever) wordt met van allerlei smaken aangemaakt. Apfelkorn kennen wij allemaal, maar er zijn nog veel meer smaken te proeven. De dames lieten ons aan lange tafels plaats nemen en toen... Mochten wij proefden. Het gezelschap aan de borrel en dat terwijl de middag nauwelijks begonnen was. Als eerste een drankje van rabarber met aardbei, wat een goede starter was. Gevolgd door smaken en

als laatste een koffiekorn. Vervolgens hadden we de mogelijkheid om de winkel te bezoeken. Hier hoefden wij natuurlijk niets te kopen, maar... het kostte Gertie en Jan nog al moeite om iedereen en alles weer in de bus te krijgen.



Het tempo moest nu wel iets hoger want anders bleven wij niet binnen het schema. De buschauffeur reed goed door en zo kwamen wij in Papenburg terecht. Daar stond voor ons een heerlijke lunch klaar.

Nadat de buikjes weer gevuld waren kwam een gids van de Meyer werf ons ophalen. In de bus vertelde zij in het kort waarom deze werf niet aan zee lag en liet ons met trots de loodsen van de werf zien. Alle mensen uit Papenburg werken in de Meyer werf, waar de grootste luxueuze cruiseschepen ter wereld worden gebouwd.



Wij stapten uit de bus en stonden meteen oog in oog met een luxueus cruiseschip. Vervolgens gingen wij naar binnen en werden wij door een bevlogen medewerker door de loodsen geleid. Er werd een film gedraaid, waaruit wij leerden dat op de Meyer werf de eerste boot van metaal is gebouwd. Ook hadden zij mooie miniaturen van alle schepen en cruiseschepen die zij gebouwd hadden. Wij konden nog wel uren in de werf rond kijken maar de reis moest vervolgd worden.

Wij gingen nu weer richting Klein Dochteren waar tot slot bij café de Zonnebloem een heerlijk warm en koud buffet voor ons klaar stond.

Wij danken Gertie Lammerdink, Jan Lueks en Anneke groot Roessink weer voor het organiseren van deze mooie busreis. Groetjes Anke