

Gezellige fietstocht op 13 juni, 2^e Pinksterdag

De weersvoorspelling was redelijk voor deze dag. Dan is het altijd afwachten of er animo is voor onze jaarlijkse fietstocht is. Vanaf 13 uur werd het plein bij de Schole steeds drukker.



Uiteindelijk gingen er zo'n 75 personen op de fiets richting Vorden. Door het Grote Veld en de Veldwijk richting Kasteel Hackfort. Onderweg werd iedereen eerst verrast door een heerlijk ijsje van Sjef van Hoorn.

Eenmaal aangekomen bij Kasteel Hackfort kon men in de nieuwe Brasserie een consumptie nuttigen. Goed dat je daar heerlijk kon zitten want je geduld werd wel op de proef gesteld. Daarna ging het via Linde terug naar de Wildenborch. Ook daar stond nog een stop gepland. Drinken met een broodje Knakworst. (Sorry als niet iedereen er een gehad heeft...) Uiteindelijk kwam iedereen weer terug bij de Schole met zo'n dertig kilometer in de benen.



Even uitrusten om daarna nog een heerlijke Loempia te eten en een paar spelletjes te doen. Helaas moesten wij net voor het einde toch snel naar binnen, maar het bleef ondanks deze regenbui erg gezellig. Rond half 6 was er de prijs uitreiking bij Café de Zonnebloem.

1^e prijs Henk Lueks

2^e prijs Jan Jansen

3^e prijs Lars Haarman



Het bestuur bedankt Gerard Zieverink en Derk Klein Baltink voor het uitzetten van deze mooie tocht. Alle deelnemers op fiets of met de auto bedankt voor deze gezellige 2^e pinksterdag.

Graag tot een volgende keer !!