

Gezellige middag 18 maart

Op deze zonnige woensdagmiddag waren toch weer 48 personen naar de Schole gekomen om getuige te zijn van een optreden van het lesselquintet.

Helaas was een van de leden geveld door de griep maar een optreden als kwartet ging deze middag ook prima. Er werd weer uit volle borst meegezongen en zo vloog de middag snel voorbij. Iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijk hapje en drankje.

Tijdens de verloting werd bekend gemaakt dat de heer Langenbach een door hem zelf gemaakt olieverfschilderij, beschikbaar stelde als prijs voor de verloting.



Het bestuur heeft echter besloten dit mooie schilderij een plek te geven in de Schole. Op deze manier kan iedereen genieten van dit schilderij. Wij willen de heer Langenbach nogmaals bedankt voor dit mooie schilderij.

Rond half vijf ging iedereen weer naar huis.

Het was weer een geslaagde gezellige middag.

