

Gezellig middag met DORUS

Eind jaren 50 werd hij bekend met het lied "de twee motten".
Daarna was hij in de zestiger jaren vaak te zien en te horen als komiek/cabaretier.
Wie kent hem nog.....DORUS

Op woensdag 26 oktober klokslag half twee stond hij in de Schole van Klein Dochteren.
De 40 personen die aanwezig waren gingen terug in de tijd. Het was een hele mooie voorstelling. Alle liedjes kwamen voorbij. Van Poessie Mauw tot het geweldige borstellied.

Zoals iedere gezellige middag was er ook dit keer een verloting. Er konden mooie prijzen worden gewonnen. Door de heer Langenbach was er een prachtig eigen gemaakt schilderij meegebracht. Deze werd gewonnen door Jo Lueks. De heerlijke appeltaart gemaakt door Janna Schutte ging naar de familie Braakman.



Rond half vijf ging iedereen weer tevreden naar huis.
Wij zien jullie graag allemaal terug op de volgende gezellige middag: woensdag 01-03-2017.

