

Herfstwandeloct.

Eind juni fietsen Ida, Anke en Irna richting de Wildenborcherhof. In hun fietstas de route die door Gerrit en Rikie Hazewinkel al eens was uitgezet. Je zou denken eind juni dat word een prachtige avondwandeling. Prachtig was de route maar helaas, halverwege kwam de regen met bakken uit de lucht. Als verzopen katten kwamen ze weer aan bij de Wildenborcherhof. Ze waren het er alle drie over eens: Op zaterdag 29 oktober zouden zij deze mooie tocht opnieuw lopen maar dan wel graag met droog zonnig weer.

Wat een geluk; zaterdag 29 oktober is het stralend herfstweer. Om twee uur zijn er 25 personen aanwezig bij de Wildenborcherhof. Er werd begonnen met een kopje koffie/thee en een heerlijke Vordense zwanenhals met slagroom. Om iets voor half drie ging de gehele groep van start.

Door het prachtige bos, over kronkelige bospaden, langs een zonnig bouwland, kwamen wij in de Kranenburg uit. Inmiddels waren de jassen en fleecvesten allang uit. Vanaf de Ganzensteeg een stukje richting 't Medler, via Mossel weer terug naar de Wildenborcherhof. Voldaan nam iedereen op het terras nog even een afzakkertje.



Tegen de tijd dat iedereen naar huis fietste kon de jas wel weer aan. Wij kijken terug op een prachtige sportieve middag.

Gerrit en Rikie Hazewinkel bedankt voor de mooie route. Deelnemers bedankt voor de gezelligheid en graag tot volgend jaar. (laatste zaterdag van oktober ☺)