

## Lezing Australië 16 februari

Op maandagavond 16 februari 2015 hadden wij Jan Kieskamp uitgenodigd om een avond te verzorgen met zijn vakantie foto's van Australië. Jan had de dagen ervoor goed de griep te pakken. Hoe moest dat nu?

Vele mensen zouden naar de Schole komen om naar zijn foto's te kijken en naar zijn ervaringen en verhalen te luisteren. Jan is op maandag morgen naar de huisarts gegaan en heeft bij de huisarts te kennen gegeven dat hij de mensen uit Klein Dochteren niet teleur wou stellen .

Jan heeft de huisarts een pepmiddel gevraagd om toch de foto's met een verhaal in de Schole te kunnen presenteren. **Ja** het is Jan gelukt hij was er!!



Ayers Rock (door de Aboriginals "Uluru" genoemd)

Voor een volle zaal. Er waren zo'n 40 leden van de Buurtvereniging Klein Dochteren naar de Schole gekomen om de foto's en de verhalen van Jan te horen. Jan liet ons een landkaart van Australië zien een om beeld te krijgen over welke plekken Jan aan het vertellen was.



De reis door Australië (van noord naar zuid) was begonnen nadat hij met het vliegtuig geland was . Van het landingsgebied liet Jan foto's zien van bezienswaardigheden rond deze plaats en mooie natuur plaatjes. De reis werd vervolgd met de trein langs uitgebreide landschappen en hij kon genieten van alle vergezichten

Aangekomen op het eindpunt van de treintocht werd daar ook de omgeving verkend . De reis werd met de auto vervolgd en zo bereikte Jan nog mooiere plekjes en die konden wij nu ook mee beleven aan de hand van de foto's die Jan geschoten had. Het waren mooie plaatjes met mooie verhalen die door Jan getoond en verteld werden.

Jan bedankt voor je inzet voor deze avond die je met veel medicijnen hebt volbracht.