

## Paasvuur, 27 maart 2016

Het is een traditie in de Achterhoek om op eerste paasdag een paasvuur te organiseren.

Bij ons in Klein Dochteren doen wij dat al vele jaren in het weiland van de familie Lueks.

Eind februari leek het er niet op dat het een groot paasvuur zou worden.

De weersomstandigheden zorgden ervoor dat er nog niet veel werd gesnoeid in de tuinen.

Maar een week voor Pasen was er toch genoeg snoeihout om een mooie grote paasboake te bouwen.



Op eerste paasdag begon vanaf acht uur het plein bij de Schole al aardig vol te lopen. Toen

kwart over acht de verkoop van fakkels/lampions begon stond er een grote rij. Goed half

negen werden de fakkels aangestoken om daarna in optocht naar het weiland te gaan.

De verkeersregelaars zorgden voor een veilige overstek. Het dweilorkest de Deurbloazers

