

Paasvuur Klein Dochteren

Alles was er weer aan gedaan om ook dit jaar een mooie Boake op het terrein van de familie Lueks te bouwen.

Voraf had het behoorlijk geregend dus van code oranje of rood was er dit jaar geen sprake.

Vanaf half acht waren alle vrijwilligers al aanwezig voor een korte instructie met een kop koffie. Tegen kwart voor acht begon het schoolplein al aardig vol te lopen. Onze verkeersregelaars zorgden ervoor dat alles bij de oversteek aan de Zutphenseweg veilig verliep. Door het prachtige weer waren vele mensen naar Klein Dochteren gekomen. Ons vaste dweilorkest De Deurbloazers uit Deventer begonnen vanaf acht uur het publiek te verwarmen met een vrolijke noot.



Buurtvereniging
Klein Dochteren
Gewoon...gezellig



De fakkels en lampions werden goed verkocht, in totaal 275 stuks!! Iets later dan half negen werd het vuur binnengebracht door Sam met zijn vader Jarno. Toen alle fakkels waren ontstoken op het trainingsveld vertrok de stoet naar de Boake.

Langs de Kelhoutsweg stonden al vele mensen de stoet op te wachten. Toen eenmaal iedereen rond de Boake stond werd de Boake aangestoken. Dit jaar brandde het vuur hoofdzakelijk aan een kant. Maar gelukkig was daar de volgende ochtend niets meer van te zien.



Het publiek vermaakte zich prima rond het paasvuur. Voor ons als bestuur ben je altijd blij dat het allemaal goed en veilig verloopt. Wij zijn dan ook erg tevreden over deze warme gezellige avond.

Wij bedanken dan ook iedereen die heeft meegeholpen. Wij hopen dat deze traditie nog lang door mag blijven gaan.